

De Molensteen

VRIJZINNIG CENTRUM - OOSTKAMP VZW

Beste Genodigden,
Beste Geestesverwanten,
Beste Vrienden,

Vooreerst mijn verontschuldigen niet aanwezig te zijn. Mijn grootvaderlijke plichten brachten mij eens te meer in Engeland in de buurt van Sheffield. Ik ben dan ook heel blij dat ik op Paul onze ondervoorzitter kan rekenen om in mijn plaats de honneurs waar te nemen.

Nu we allen een tijdje geleden de overstap hebben gemaakt naar een nieuw jaar is het fijn om met een goed gevoel terug te kijken op de verwezenlijkingen van het voorbije jaar. De voordrachten en debatten en de dienstverleningen. Hoe meer initiatieven we nemen hoe meer we de noodzaak aanvoelen van ons Vrijzinnig Centrum de Molensteen.

Daarom wil ik beginnen met de raad van bestuur en de vele vrijwilligers hartelijk te danken voor hun inzet, inspiratie en vriendschap. In het bijzonder mijn kompanen, Paul Vandebussche, Johan Keirse, Daniël Christiaens, Valerie Standaert, Ruud De Greve, Gilbert Devreese, Boudewijn Oosterlynck, Jo Debruyne, Eddy Devos, Herman Herteleer, Ria verplancke, Francine Deloosse, zonder hun steun, engagement, professionele aanpak en de vele uren, vele uren onzichtbaar werk zouden we vandaag niet staan waar we nu staan. Zij aan zij streven we samen naar een betere leefwereld. Een wereld waar mensen zich vrij voelen om persoonlijke levenskeuzes te maken, een wereld waar zoekende mensen zich thuis voelen, een wereld waar ruimte is voor openheid, vertrouwen en liefde in al zijn aspecten.

Het nieuwe jaar kondigt zich opnieuw aan met een spectaculair programma maar desondanks blijven de uitdagingen groot. Trouw aan onze missie gaan we de discussie over ethische en maatschappelijke problemen niet uit de weg. Maar wat onderscheidt ons van een culturele vereniging? Essentieel in ons levensbeschouwelijk project is het bewust meewerken aan het maken van een wereld waar menselijkheid heerst. Daarbij is het voor ons even essentieel dat deze humanisering geen van buiten komende opdracht is. Deze gerichtheid op menselijkheid komt niet van iets of iemand die buiten ons staat, maar is gegeven met ons menszijn zelf. Anders gezegd de menselijke vrijheid die in ons humaniseringproject zo'n centrale betekenis heeft, impliceert het recht, het vermogen en zelfs de plicht het eigen leven op nieuwe wijze vorm te geven, reagerend op steeds nieuwe omstandigheden. Humanisering is niet zozeer een project, maar ontdekt het menszijn als project tot vormgeving van waarachtige menselijkheid.

In deze context ben ik blij dat onze eerste activiteit over enkele weken over politiek en democratie gaat nl. De moeder van alle verkiezingen. Want democratie is meer dan politiek. Het is de vormgeving van het principe dat beslissingen niet op grond van autoriteit maar op grond van publieke beraadslaging en gereguleerde besluitvorming tot stand moet komen. Iedereen moet zijn eigen visie ongehinderd naar voor kunnen brengen maar is verplicht dit zo te doen dat in de verantwoording ervan niet alleen de eigen groep maar de samenleving als geheel wordt aangesproken. Vandaar dat democratie ons verplicht elkaar te beschouwen als

redelijke personen die zich zelf kunnen verantwoorden en in staat zijn de verantwoordingen van anderen te beoordelen.

De avond over spermadonatie, eiceldonatie en draagmoederschap en anonimiteit gaat over de ethische problemen rond realiseren van het goede leven, menselijke vrijheid en zelfverantwoordelijkheid. Opnieuw zullen we ervaren dat de communicatieve rationaliteit en de vrije discussie binnen de sfeer van de leefwereld een even essentieel onderdeel is van ons humaniseringproject als de vrijheid voor de wetenschap en de technologische omvorming van de wereld. En zo zou ik elke uiteenzetting, debat of interview van 2014 kunnen toelichten. Zo zou je zien hoe we bij elke activiteiten ons gedachtegoed uitdragen.

Dit jaar willen we ook onze dienstverlening uitbreiden. Er zijn veel vragen over levenseindezorg. Mensen worstelen met de patiëntenrechten wet, de wet betreffende palliatieve zorg en euthanasie. Alhoewel dit drie zeer vooruitstrevende wetten zijn, is deze materie weinig toegankelijk voor het gewone publiek. Daarenboven zijn vele zorgverleners nauwelijks vertrouwd met deze materie zodat de kans bestaat dat deze wetgeving dode letter blijft. Hier willen we iets voor doen. Samen met een aantal mensen die een bijkomende opleiding hierover hebben genoten zullen we één of enkele avonden organiseren om op zeer praktische wijze geïnteresseerden te helpen bij het invullen van hun documenten.

Op zondag 7 december 2014 vieren we ons 10jarig bestaan met academische en muzikale feestgedruis. Hou nu al deze datum vrij. Het zal een viering in stijl zijn.

Intussen zijn er contacten tussen het Vrijzinnig Centrum en de gemeente in verband met een vaste stek voor de Molensteen. De gesprekken gebeuren op een vriendschappelijke wijze. Duidelijk is dat de steun van schepen Mevr. Beke van de SP-A die ons project genegen is, zeer belangrijk is ja zelf onontbeerlijk. Voor al haar inspanningen en haar geloof in onze werking danken we haar, zelf indien dit project op niks zou uitlopen.

Nu rest mij nog U allen te bedanken om heden morgen naar hier gekomen te zijn om samen met Nieuwjaar te vieren. Zonder jullie steun was er geen Vrijzinnig Centrum in Oostkamp.

Laat ons het glas heffen op ons allemaal.

In naam van de raad van beheer van het vrijzinnig centrum de Molensteen wens ik jullie een zinnenprikkelend 2014 toe vol klein en groot geluk, inspirerende ontmoetingen en blijde momenten, een jaar waarin iedereen zijn of haar dromen en projecten kan waarmaken.